



Nijmegen, 1 november 2018

Geliefde broeders en zusters,

We zijn heel blij dat we u weer een nieuwsbrief kunnen sturen. We zien dat de Heere grote dingen doet in onze tijd. Een citaat uit Jesaja 9:

“Want het juk en hun last...hebt Gij verbroken als op Midiansdag. Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op Zijn schouders; en men noemt Zijn Naam: Wonderlijke Raadgever, Sterke God, Vader der Eeuwigheid, Vredevorst”.

Jezus is de Vredevorst ! De kracht van Zijn dood en opstanding heeft de overwinning bewerkt en deze kracht zal overwinnen in deze wereld.

Hoe kunnen we het aan de wereld laten zien? Aan de hand van Richteren 6, waar de overwinning over Midian beschreven wordt. Marthen legt de visie uit, die hij hierover op Patmos ontving. De Heere bemoedigde ons daar en gaf dit woord voor Holland: Habakuk 2:1-3. “Wacht op God, die tijd zal zeker komen! De verlossing voor ons land is zeker, wacht op Zijn tijd, schrijf het op”! Dat heeft Marthen gedaan.

Er moet een beweging ingezet worden om op te staan voor Israël. Eerste daad hiertoe is een altaar op te richten. Dit deed Gideon. Voordat het altaar werd opgericht haalde hij het altaar van Baäl omver.

Vorig jaar hebben we hier het altaar al opgericht. De machten van de duisternis moeten gebroken worden. Nederland moet als volk opstaan. Het altaar is de plaats waar we de Heer ontmoeten, waar we ons overgeven om Hem en Israël te dienen. Richteren 6:37 en 39. Gideon vroeg een teken. Het teken dat we aan God vragen, begint bij het altaar.

Psalm 43:1-4: “Doe mij recht, o God, en voer mijn rechtsgeding tegen een volk zonder godsvrucht; doe mij ontkomen aan de man van bedrog en onrecht. Want Gij zijt de God mijner toevlucht; waarom verstoot Gij mij? Waarom ga ik in het zwart vanwege des vijands onderdrukking? Zend uw licht en uw waarheid; mogen die mij geleiden, mij brengen naar uw heilige berg en naar uw woningen, zodat ik kan gaan tot Gods altaar, tot de God mijner jubelende vreugde, en U love met de citer, o God, mijn God!”

Als we op het altaar staan (onzelf volkomen aan God overgeven), kan God onze strijd strijden. Bij het altaar zien we God. Toen God Gideon riep om Israël te dienen, ging dat via het altaar. Hij zocht de gerechtigheid van God die op hem neerkwam. Het is de plaats waar we beschutting vinden, de plaats waar we onze ziel leggen, onze ziel wordt door God verzorgd. Op het altaar dwingen we God als het ware om ons te voeren naar de heilige berg van God – het altaar van God in Jeruzalem.



Gideon had tien mensen nodig: “Toen nam Gideon 10 mannen van zijn knechten en deed zoals de HEERE hem gezegd had ...” (Richteren 6:27). Ze ruimden de verkeerde altaren op. Begin mei is Marthen met een groep van 10 Papoea’s, Karin, Patty en Ine naar Duitsland geweest, naar Wittenberg. Er is gebeden dat de leer van Calvijn en Luther vernieuwd wordt. Het altaar moest dus als het ware vernieuwd worden. In Wittenberg ging het om Romeinen 1-8: De zaligheid



(de redding) is door geloof alleen. Maar we moeten verder zien, naar Romeinen 9-11 waar Gods plan met Israël en de wereld geopenbaard wordt. Zo zal Gods Koninkrijk doorbreken en er vrede op aarde komen. Zijn verbond met Abraham houdt stand. Hij heeft Israël geroepen om een Koninkrijk van Priesters te zijn. Jezus heeft overwonnen op het kruis en door Zijn opstanding zal Zijn kracht geopenbaard worden. De profetieën zullen alle vervuld worden.

Het altaar voor HOLLAND is HEEL BELANGRIJK.

Het altaar NU is OVERGAVE van je LEVEN.

Wij moeten in Nederland als volk opstaan voor de Heer en voor Zijn volk Israël. Met goede werken alleen kunnen we de Amalekieten (Isis) niet verslaan. Jezus heeft de overwinning behaald op Golgotha, Hij is opgestaan en Hij leeft. Zo mogen wij in Zijn kracht gaan. De Heer bouwt Zijn gemeente en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Mat.16:18. We zijn dankbaar voor het gebed in Nederland en wat God gaat doen!!

Myanmar

Op 13 februari dit jaar ging ik, Ine, naar Myanmar. Het werk groeit sterk. Er komen velen tot geloof in de Heer.

We gingen naar **Myonwa**. Dit is een grote studentenstad. Er zijn zeven verschillende faculteiten. Hier komen veel studenten uit Kachin, Nagaland en het Wahgebied. Daar deze gebieden steeds moeilijker te bereiken zijn door burgeroorlogen die hier woeden, grijpen Simon en zijn medewerkers de kans om deze studenten, ook van de Middelbare Schoolopleidingen, met het Woord van God te bereiken. Er zijn veel boeddhisten, verder ook animisten en moslims en sommige christenen. De studenten die het nog niet weten, moeten met het Woord van God bereikt worden om Jezus te leren kennen, die gekruisigd is en opgestaan. De christenen moeten Hem leren kennen opdat ze discipelen van Hem zullen worden en zo het Woord kunnen brengen in hun eigen omgeving als ze teruggaan. Simon en zijn werkers komen hier regelmatig samen met ca. 200 studenten. We hadden samenkomsten daar en het Woord werd met groot verlangen en enthousiasme ontvangen. Ik was heel blij te zien hoe het Woord hun zichtbaar nieuwe kracht en leven gaf. Simon wil nu een "Youth Village" hier oprichten, waar de studenten opgevangen en begeleid worden.

Simon bezocht het dorp brengen. Verschillende ook heen om Gods tegenstand was echter enkele werker blijven. wel naar een naburig horen. Nu zijn er 16 Heer gekomen, zij volgen. Vijf van hen zijn gingen vol blijdschap in de kracht van de Heer weer terug naar hun dorp. Zij zijn nu een getuigenis aldaar. Een van hen had gestudeerd als Boeddhist monnik. We zijn vol verwachting wat de Heer verder doet in Passie. Ons gebed is dat het Woord van God hier door zal dringen.



Passie om Gods Woord te andere werkers gingen er Woord te brengen. De groot, er kon hier geen Maar de mensen kwamen dorp om Gods Woord te mensen in Passie tot de geloven en willen de Heer pas gedoopt in Mandalay. Zij

Verder groeit het werk zelf in Myanmar vaak onder moeilijke omstandigheden. De regering is boeddhistisch en er ontstaan burgeroorlogen, het leger strijdt tegen de mensen in de binnenlanden.



Er zijn heel veel vluchtelingen die gebrek hebben aan voedsel en alles. Ze worden in kampen opgevangen. Daar komt nog bij dat er de laatste maanden grote overstromingen waren. Er zijn mensen verdronken; anderen moesten alles achterlaten om hun leven te redden. Simon helpt in deze noodsituaties en brengt daar ook God's Woord. Er zijn mensen die het geloof ontvangen en die vernieuwd en veranderd worden en weer hoop krijgen.

Simon is pas geopereerd aan zijn rechteroog. Wij bidden voor totale genezing. Nog een gebedspunt is een auto voor de adoptiekinderen die bij Mandalay in Grace Garden wonen. Om naar school te gaan moeten deze kinderen 5 kilometer lopen. Bij hevige regenval kunnen zij niet naar school. Ruim 1000 euro hebben we bij

elkaar, het derde deel van wat we nodig hebben. Dan wordt het overige deel bijgelegd. Wie kan en wil helpen hierin

!! Tijdens het typen van dit bericht kregen we over de telefoon te horen dat er in het benodigde bedrag is voorzien !! Dank aan Onze Vader en de gulle gever.

P a p o e a

We prijzen de Heer dat het werk in Papua groeit. Er worden meer gebieden bereikt, de mensen zetten zich in voor Gods zaak, bidden en offeren voor Israël. M.n. de Sion Kids groeien in 't geloof en staan in de zekerheid dat God hen leidt en beschermt. Marthen gaat regelmatig de reeds bereikte gebieden bezoeken en versterken maar dringt ook door in nieuwe gebieden. Zo zal hij nu via Merauke het daarboven gelegen gebied aandoen. Contacten zijn al gelegd. We bidden nu voor leiding en bescherming van de Heer, dat Hij de harten zal openen om Jezus te willen kennen en te dienen.



De Heer doet een wonderbaar werk in Arfak. Het was een achtergebleven gebied. Toen we hier met Marthen heengingen werden we heel hartelijk ontvangen. De mensen in Arfak bewezen ons eer door ons op een draagstoel met lange latten op te tillen en zo binnen te dragen. Ook de leider van dit gebied werd zo binnengedragen.

Ik was erdoor getroffen hoe deze mensen Gods Woord ontvingen, er werd met grote aandacht

geluisterd. Ze gaven gehoor aan Gods Woord. Ze zijn trouw in het bidden voor Israël en in hun overgave aan de Heer. Ze groeien in het geloof, en hun leider is nu Gouverneur geworden van West Papua.

Israël

Als gevolg van het bidden en sparen voor het Loofhuttenfeest, trok ook dit jaar een grote groep Papoea's naar Jeruzalem! De groep bestond uit leidinggevende -, maar ook heel eenvoudige mensen. Ze zongen en dansten uit alle macht, er ging grote blijdschap en kracht van hen uit. De mensen in Israël zagen dit en er kwamen velen om hen te horen en te zien.

Met twee bussen Papoea's trokken we erop uit. Er was eenheid en liefde onder elkaar. We zijn dankbaar voor de tijd dat we in Israël waren samen met de Papoea's. We hadden een dienst in de graftuin en vierden samen het Avondmaal. De aanwezigheid van de Heer was zo merkbaar in ons midden.

Een speciaal verslag van twee ooggetuigen, dominee Wim ten Voorde en zijn vrouw Rika leest u hieronder:



Lieve vrienden,

Graag willen we jullie wat vertellen over de Israëlreis van 19-30 september 2018. Het was een reis onder leiding van Marten Su met ongeveer 100 broeders en zusters uit Papoea en 4 uit Djakarta. Wat indrukwekkend was dat ze op veel plaatsen in Israël gingen zingen, bidden en zegenen met meerdere muziekinstrumenten en mooie liederen. Hun toewijding aan God en liefde voor Israël raakte ons en we kregen ze lief. We hebben veel gemeentereizen mogen leiden, maar deze reis was heel speciaal!

Enkele hoogtepunten willen we graag met u delen:

In Tel Aviv bezochten we het Huis van Gebed. Er werd gevraagd aan de Messias belijdende Joodse voorganger Avi Mishragi neer te knielen met zijn Talith om. Elke keer knielden er 10 mannen van de groep neer en hielden een puntje van zijn kleding vast. Het was een profetische vervulling van Zacharia 8:23: "In die dagen zullen tien mannen uit de volken van allerlei taal vastgrijpen, ja vastgrijpen, de slip van een Judeese man en zeggen: "Wij willen met u gaan, want wij hebben gehoord dat God met u is".

Een ander hoogtepunt was in Jeruzalem, tijdens een bezoek aan de Oude Stad. Op het plein voor de Christ Church werd prachtig gezongen door de groep en God de eer gegeven. Daarna kwam een Joodse vrouw naar voren en ze zei: "Jullie maken ons jaloers". We hoorden in deze woorden Romeinen 11:11. "Door hun val is het heil tot de heidenen gekomen, om hen tot jaloersheid op te wekken". Vervolgens gingen we de Christ Church binnen, waar de Messias belijdende voorgangers Reuben en Benjamin ons opwachtten. Ze gaven mooie Bijbelstudies en er was prachtige worship.

In de middag volgde er een heel bijzondere tijd: De gouverneur van West Papoea, die ook deel was van de groep, kwam naar voren met belangrijke andere leiders.... Hij beleed de zonden van zijn volk. In het bijzonder het feit dat hun voorouders de zendelingen die het Evangelie kwamen brengen, hadden vermoord. Daarna knielde hij en alle andere leiders en baden om vergeving.... De gebroeders Berger zegende hen en baden voor hen. Daarna ook voor ieder persoonlijk. Dit was een heel indrukwekkend gebeuren!



Zo mogen we terug kijken op een zeer gezegende reis. We zijn uitgenodigd om volgend jaar mei op de conferentie in Manokwari te spreken en zingen. De Drie-Enige God, de God van Israël zij gedankt en geprezen!! Shalom!!

Ds. Wim H.B. en Rika ten Voorde

* * *

De toestand in Israël is zo in Zijn machtige hand, en de Heer voorziet ons elke dag weer in alles wat we nodig hebben. We liepen door de vlakte Elah waar David de overwinning op Goliath behaalde, waar ook Gods Woord gebracht werd en gebeden werd. Dan is het duidelijk dat we weer voor grote dingen staan. Maar dat ook nu aan God de leiding en de overwinning is. Als je bedenkt dat er nu vele duizenden voor de grens van Israël staan/protesteren, is dit een bedreiging die heel reëel is. Ons gebed is dat de Joden, het volk van Israël, Jezus zal kennen, dat hun ogen geopend zullen worden en dat ze zo een Koninkrijk van Priesters zullen worden, een Zegen op deze aarde.

Op 13 november a.s. hoop ik weer naar Papoea te gaan. We zullen dan de verschillende gebieden bezoeken. Ik zal samen met Daniël van Beek gaan, hij is nu voorzitter van de Stichting het Mosterdzaadje geworden. We vragen uw gebed voor deze reis. We gaan in Papua nieuwe gebieden bezoeken in het Zuiden. Dit gebied werd voorheen toegewezen aan de Rooms-Katholieken maar er is nog veel duisternis.

We hebben u steeds over Papua en Myanmar geschreven waar de Heer mij heen geleid heeft. Maar nu leidt de Heer om Zijn werk ook in Nederland te doen. Daarom vindt u hierna de brief van Jack van der Tang, leider van Pillar of Fire in Den Haag. Twee jaar geleden bezocht hij Papua. Hij heeft namens Nederland schuld beleden voor ons beleid aldaar, hoe we hen overgeleverd hebben aan een moslimregering.



Hartelijk dank voor uw gebed, uw meeleven en uw offers voor dit werk. Wij zijn helemaal van Hem afhankelijk.

De Heer zegene u allen rijkelijk.

Ine Knoop

COLOFON

Stichting Het Mosterdzaadje, Ryswickstraat 26, 6525 RD Nijmegen, Kamer van Koophandel: 41056349. IBAN: NL84 INGB0000 209289. Giften zijn aftrekbaar van de Inkomstenbelasting, ANBI-erkenning.

Daniël van Beek, voorzitter (daniel@equflow.com), Tel. 06 14356360;

Ine Knoop, vice-voorzitter, Tel. 024-3502475 (haz.knoop@gmail.com);

Hans Vennis, Frank Jogems, penningmeesters Tel. 06-10760967;

Karin Jabben, secretaris, Tel. 06 45744937.

Beste bidders,

Ik ben dankbaar dat zuster Ine Knoop mij gevraagd heeft om gebedspunten aan te reiken. Momenteel zijn we druk bezig met een groot event voor juni 2019 in samenwerking met o.a. de Knesset. De strijd die we voeren, heeft te maken met de last die we ervaren voor Nederland. Ons land dwaalt steeds verder af van Gods geboden en de kerken lopen steeds verder leeg. In Den Haag bidden we dat de Here God ons door Zijn Heilige Geest laat zien wat hier de bolwerken zijn. We willen tot een doorbraak komen zodat Gods waarden en geboden hersteld kunnen worden en mensen weer tot geloof mogen komen. Israël is een belangrijke sleutel in deze strijd.

Jesaja 60 vers 12 zegt:

“Want het volk en het koninkrijk die u (Israël) niet zullen dienen, zullen vergaan en die volken zullen totaal verwoest worden”.

We leven in zeer ernstige tijden en God zoekt mensen die op de Bres willen staan. Laat het niet gebeuren dat ook van ons land gezegd kan worden wat de Here God tegen de profeet Ezechiël 16:30 zei: “Ik zocht naar iemand onder hen die een muur kon optrekken en voor Mijn aangezicht in de bres kon staan voor het land, zodat ik het niet te gronde hoefde te richten, maar ik vond niemand”.

Wilt u met ons meebidden dat de plannen die de Heer ons geopenbaard heeft mogen slagen? U kunt concreet bidden voor:

- *Ons team, dat we een goede eenheid mogen zijn, voor bescherming en voor gezondheid.*
- *Voor mij persoonlijk. Veel deuren gaan onverwachts open. Zo is bijvoorbeeld de maand november gigantisch druk. Voor drie dagen reis ik naar Orlando, Florida, vervolgens ben ik persoonlijk uitgenodigd voor een conferentie in Brussel met alle Joodse leiders uit Europa en mag ik als het ware in de keuken van Joods Europa kijken. Daarnaast hebben we een gast (orthodoxe rabbijn) uit Israël waar ik een week mee optrek, en ga zo maar door. Dat mijn lichaam de nodige rust krijgt en voor Inge die vaak alleen thuis is.*
- *We zijn dankbaar voor de vele bidders die door de Heilige Geest geleid worden om naar Den Haag te komen, zowel uit het buitenland als uit ons land. We horen veel bijzondere getuigenissen en we zien dat de Here God iets bijzonders aan het voorbereiden is.*
- *Dat kerken en gemeenten mogen inzien dat we in eenheid moeten optrekken en berouw hebben/boete moeten doen voor de vele zonden van ons land om de bloedschuld die nog op ons ligt. Dit heeft niet alleen te maken met de moord op de vele Joden in de holocaust maar ook met wat hier in de geschiedenis van Den Haag is gebeurd. Dat de Heilige Geest ons wil laten zien waar we vergeving voor moeten vragen.*
- *Voor financiën. We zijn ons grootste project ooit ingegaan en dat doen we in geloof en vertrouwen.*
- *Tot zover. Heeft u een woord of Schriftgedeelte, dan horen we dat graag.*

Gods onmisbare zegen,

Jack van der Tang

Pillar of Fire, Den Haag

